

**Eer je vader en je moeder. Een preek over het vijfde gebod, bij Deuteronomium 17 en Efeze 6.**

Ik ben de Heer jullie God, die jullie uit Egypte, uit de slavernij, bevrijd heeft, Deuteronomium 5:8  
Bij de Tien Woorden gaat het om vrijheid.

Even zou je denken: dan mogen we dus allemaal lekker doen waar we zin in hebben. Op school en in het verkeer en thuis. Dan wordt het vijfde gebod: Toon eerbied voor je kind, geef het alle ruimte!  
Maar nee, het wordt: Toon eerbied voor je vader en moeder. Dan word je gezegend met een lang leven en met voorspoed in het land dat de Heer je God jullie zal geven, Deuteronomium 5:16.

Opvallend, die belofte van een lang en voorspoedig leven. Als er geen gehoorzaamheid geleerd wordt maar anarchie, dan krijg je chaos, tegenspoed.

Ineens begrijp je waarom Paulus het vijfde gebod het éérste noemt (Efeze 6:2). Dit is het eerste gebod in de rij van geboden ten opzichte van je medemens. Als het vijfde gebod omvalt, valt het zesde ook (niet doodslaan), en het zevende tot en met tiende ook. Als je geen eerbied toont voor je ouders, dan ook niet voor het leven, het huwelijk, de spullen, en de goede naam van je naaste. Goed, voor kinderen is dit dus een duidelijk gebod. Hoe zit het met de ouders?

Vaders en moeders, maak je kinderen niet verbitterd! (Efeze 6:4)

Als God aan kinderen vraagt of zij hun vader en moeder willen eren, dan vraagt Hij tegelijk aan die vader en moeder of zij zich wel zo zullen gedragen dat ze die eer wáárd zijn! Daarom schrijft Paulus er bij: Zoals de Heer dat wil. Wat wil de Heer dan? Hoe kun je bóven iemand staan, zonder dat je misbruik maakt van die positie?

Dat kunnen alle gezagsdragers, te beginnen thuis, leren van de koningswet in Deuteronomium 17. Israel wil iemand bóven zich hebben, iemand waar je tegenop kijkt (17:14-15). Nou, die kunnen ze krijgen: koning Saul. Die steekt met kop en schouders boven de rest uit.

Maar vervolgens wordt die koning helemaal 'uitgekleed': Tel eens het woord 'niet' in 17:15-17. Koning Salomo had dat wél: veel vrouwen, veel paarden, veel goud. Zijn zoon Rehabeam wil nog meer belasting heffen dan Salomo. En dan scheurt het rijk in tweeën.

God wil een koning die opvalt door maar één ding: hij moet een afschrift laten maken van de Thora. (een deuteronomios, 17:18). De koning moet niet iets te vertellen willen hebben. Hij moet inhoudelijk iets te zéggén willen hebben. Dat is het grote verschil tussen MACHT en GEZAG.

Zo'n Koning is Jezus. Hij kwam bij ons heel gewoon. Maar wat heeft Hij ons veel te zeggen.

Gesprekspunten.

1. Als jij kinderen zou hebben, zou je ze dan opvoeden zoals je zelf bent opgevoed? Waarom wel of waarom niet?
2. Praat eens door over het grote verschil tussen macht en gezag. Betrek daarbij thuissituaties, maar ook regeringen, kerken en dergelijke.  
Overigens, zie je bij Jezus alleen maar gezag? Of ook weleens macht?
3. In Hebr.5:8 staat dat Jezus gehoorzaamheid moest leren.
  - a. Hoe kun je gehoorzaamheid leren?
  - b. Kijk eens in Lukas 2:45-51. Was Jezus ongehoorzaam?
4. Iemand zegt: "Als je alles zou weten van mijn vader, zou je begrijpen waarom ik niets kan met dat vijfde gebod." Reageer daar eens op.